

Information från Svenska kyrkans fria Synod Nr 3, juni 2014



”Förr än Abraham var är Jag”

För en tid sedan lärde mig en fysiker att regnbågen endast kan ses från jorden. Det gav mig pirr i magen: Står det inte ...?

Så måste jag skynda mig att ta fram min Bibel, slå upp 1 Mos 9:16 och kontrollera. Jo, det står verkligen *”När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.”*

Alltså; när Herren själv ser regnbågen kommer Han ihåg förbundet. Men om min vän fysikern har rätt då måste ju Gud vara inkarnerad, vandra här på jorden, synlig eller osynlig. Seende! Ihågkommande sitt ord och löfte!

Och jag känner ju Honom som vandrar här på jorden, som är med mig alla dagar efter sitt löfte, som ser mig med barmhärtighet för att ge mig en framtid och ett hopp. Jesus Kristus, lovat vare ditt namn!

Nu har Synoden haft sitt årsmöte. Kanske var vi alla lite trötta och aningen missmodiga när vi ser vart vår kära Svenska kyrka drar iväg. Maktens män och kvinnor tittar ju inte uppåt utan bara nedåt i den jordiska lervällingen för att hitta sina trampstenar så att de kan gå torrskodda när Uppdrag Granskning och andra är på jakt.

Men vi är kallade att ”vara Guds avbilder”, d v s göra det samma som Han: Se uppåt och minnas Hans egna ord och löften. Frimodigt likna Honom som lät sig trampas på eftersom Han är hörnstenen i Guds bygge. Där vi, som aposteln säger, infogas som levande stenar. Påminna varandra om att vi inte är övergivna, för med oss, genom oss och i oss förkunnas en hoppets båge när molnen hopas.

Pris vare Dig, o Jesus!

Kai Larsen, nye ordföranden, i behov av era förböner!

Inledningsanförande till Synodens årsmöte

Varmt välkomna till 2014 års Synodstämma här i Stockholm, med temat Nattvarden

Det har funnits tider och platser då det fanns ett folk som visste vem som var deras Gud. De fruktade honom, de lydde honom, de förundrades över hans väldiga gärningar och de lyssnade på hans sändebud.

Sen började det hända något. Ofta gick det långsamt och smygande. Men det ledde till att annat blev viktigare, mer intressant och lockande. Så att Herren och Gudsordet blev ointressant, störande och för en del t o m pinsamt. Det blev en perspektivförskjutning: Från att man hade fått veta sanningen om sig själv, om livet och om Skaparen och Räddaren av Herren Sin Gud, så hämtade man inspiration från fienden och blev oförmögen att höra och skilja ut Sanningen - tills man blev direkt fientlig, och sa ”vi vill inte höra”. Allt medan de andliga ledarna sa ”Allt är ok, det är lugnt”.

När Guds Ords tjänare sa motsatsen, och inte tystnade, så vidtog man åtgärder för att stoppa dem,

tysta dem.

Vilka stämmer den här beskrivningen in på?

Jer 6:10 b: ”Deras öron är tillslutna, så att de inte kan höra. HERRENS ord föraktas bland dem, de vill inte veta av det.”

Jer 6:13b-14: ”Både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt, de tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: 'Allt står väl till, allt står väl till'. Men allt står inte väl till.”

Jer 6: 16-17 ”Så säger HERREN: 'Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.' Men de svarade: 'Vi vill inte vandra på den'. När jag satte väktare över er och sade: 'Lyssna till ljudet från hornet'. Svarade de: 'Vi vill inte lyssna.'”

Dessa ord kunde lika väl ha sagts till svensk kristenhet idag.

Är man historiskt intresserad, historiskt lagd tvingas man kanske konstatera: Vi har förlorat kampen om Svenska kyrkan.

Vi ska inte fastna i historien. Men vi kanske kan föreställa oss att vi sitter i historiens flygfarkost, och så hoppar vi fallskärm - och landar i ett förändrat landskap. Ett landskap där kartan måste ritas om. Spana och fråga efter de urgamla stigarna, efter den goda vägen, och vandra på den för att finna ro i själen, säger Herren i sitt ord.

Det är ju det vi vill göra, vi som kallar oss klassiskt kristna.

Därför behöver vi observera, meditera och agera.

OBSERVERAT

har vi gjort när vi under året har samtalat med, och lyssnat till t ex bp Göran, Mp och Ove Lundin aKF.

MEDITERA

För att få inspiration till meditation vill vi trycka på studiet av Guds Ord, och vi har erbjudit bibelundervisning i Göteborg och Falkenberg.

AGERAT

har vi gjort när vi initierat bibelundervisning, samt iordningställt förbönspärmen.

Det finns ett fascinerande samspel i Guds rike mellan att vara stilla och att gå när Herren bjuder det. Låt oss inte glömma någotdera av detta, varken att vara stilla eller att göra det Herren bjuder.

Lena A Artman, ordförande



Synodens årsmöte 2014

Under många år har Lena A varit ordförande i Synoden och Mattias Fjellander vice ordf. Vid årets stämma avgick de liksom Jan-Erik Eriksson.

Stort tack för ert myckna arbete och må Gud välsigna er!

Hemsidan

På www.synoden.se kan du läsa Synodmötets Pressmeddelande angående valet av ny ärkebiskop.

När vi hittar en ny web-master kommer där också att läggas ut en mycket användbar Psalmvalslista som förtecknar de bibelord som återfinns i psalmbokens sånger 1-800 och vice versa. Den har reviderats av Kåre Strindberg. Han arbetar även med körarr. av mässans partier. M a o : Håll dig uppdaterad!

Bibeldag

i Falkenberg: Lördag 11 oktober 2014.

Lokal: RIA-huset kl 10-15. (Kaffe + mat c:a 50:-)

Ledare: prästen Stefan Svensson talar om Efesierbrevet.

Anmälan: senast 9/10 till Marie Persson, tel: 0706-82 41 22

Nytt SynodRåd

ordf. Kai Larsen, Brastad. tel 070-211 90 15

v ordf. Jonas Nilsson, G:la Hjälmeryd. tel 0760-63 15 49

kassör Hans Gustafsson, Stockholm. tel 0705- 94 75 68

Hanna Lindholm, Borås. tel 0708-81 01 39

Lennart Sten, Kungälv. tel 073-849 36 81

Anna-Karin Andersson, Västerås. tel 021-14 68 81

Gunnar Persson, Göteborg. tel 031-20 97 92

Marie Persson, Styrso. tel 0706-82 41 22

Kåre Strindberg, Stockholm. tel 070-670 59 68

Marie-Louise Lundström, Smålandsstenar. tel 0371-325 38

Göran Hallberg, Ö Vingåker. tel 0151-303 04